

DE FÖRSTA ÅREN.

Den 21 juli 1898 bildades Surte Fotbollklubb på initiativ av Fridolf Nilsson, som under tidigare vistelse i Skottland där deltagit i idrott. (På bilden: Karl-Johan Nilsson och Fridolf Nilsson)



De pojkar, som började med idrotten i Surte, äro värda att minnas, de voro: C. R. Dahlqvist, ordf., Josef Noll, sekr. Ernst Asplund, skattm., Fridolf Nilsson, kapten, Marius Martinsson, kapten, Hjalmar Jönsson, Adolf Blidberg, Bernhard Rasmusson, Karl Johan Nilsson, Paul Blomström, Gottfrid Larsson, Arvid Landahl, Arthur Dahlqvist, Hjalmar Johansson, Harald Gabrielsson, Fredrik Tejler, Karl Asplund, Emil Hansson, Ernst Olsson. Karl Thorvald Karlsson, Otto Jönsson och Emil Olsson.

På detta första möte utsågs en kommitté bestående av C. R. Dahlqvist, Hj. Jönsson och Arvid Landahl för utarbetande av stadgar. Fridolf Nilsson och M. Martinsson åtog sig att anskaffa regler för fotbollspelet.

Klubbdräkter anskaffades och en fotboll eftersändes från Skottland. Atletik, allm. idrott och fotboll idkades på därtill lämpliga platser då någon idrottsplats ej fanns.

Redan på hösten samma år iordningställdes en idrottsplats av en stenig och ljungbeväxt utmark, belägen uppe bland bergen

öster om Surte c:a 20 min. väg från bruket.

Den 11 sept. 1898 anordnades den första fotbollmatchen ä den nya idrottsplatsen mellan Fotbollklubbens två lag. Blått lag vann med 6-1. Det var benkläderna, som utgjorde skillnader på lagen, det ena hade mörka och det andra ljusa benkläder, tröjorna voro lika för båda lagen. Denna första fotbollmatch var givetvis en stor händelse inom samhället och hade samlat stor publik, enligt en medlems anteckningar från denna tid.

Redan den 25 i samma månad anordnades åter en match mellan samma lag, men resultat från denna finnes ej. Bland åskådarna voro denna gång två idrottsmän från Göteborg, som efter matchen uttalade att Surtepojkarna voro kvicka och hade god ordning.

En utmaning från Örgryte Idrottssällskap blev också följd, men Surteklubben ansåg sig ej kunna antaga denna, då de voro för litet insatta i fotbollspelet ännu.

Som intresset för fotboll efter de första matcherna synes ha avtagit övergick klubben från och med år 1899 mera till den allm. idrotten. Nytt material för allm. idrott inköptes och trots idrottsplatsens dåliga beskaffenhet uppnåddes enligt den tidens fordringar goda resultat i såväl löpningar som hopp och kast. År 1900 ändrades namnet till Surte Idrottssällskap.

A. H--n